

Kære abonnent

Regeringen har det svært med ulighed. Så svært at de sikkert er bedst tjent med at finde en helt anden måde at tale om fænomenet på. Altså helt undgå selve ordet "ulighed".

At dømme efter dagens debat i medierne, er der i hvert fald ikke meget at komme efter for regeringen, så snart den ulighedsdagsorden er sat. Ulighed bliver automatisk bogført på negativsiden. Der levnes ingen mulighed for at forklare sig eller argumentere. Set fra de enkelte ministres – eller generelt borgerligere politikeres - synsvinkel skal sagerne bare lukkes ned hurtigst muligt.

Muligheder og uligheder

Dagens debat tog udgangspunkt i en kronik af Claus Hjort Frederiksen og Eva Kjer Hansen om regeringens indsats for udsatte grupper i samfundet. Under overskriften "Muligheder – ikke uligheder" (Jyllands-Posten 9/10) tilbageviste de en række påstande om regeringens manglende indsats over for udsatte grupper i samfundet. Selv om overskriften altså peger i én meget tydelig retning, havde journalister på Information, Politiken og hos Ritzau helt andre idéer om kronikkens indhold.

Nedenfor følger kronikkens sidste afsnit, hvor spørgsmålet om ulighed diskuteres – bedøm selv, hvordan de to ministre stiller sig i forhold til fy-ordet:

Uligheden i samfundet er et underligt elastisk begreb. Ud fra en statistisk betragtning bliver uligheden større, bare der er en person, som går lidt mere frem i indtægt i forhold til andre. Også selvom de andre i øvrigt bliver rigere. Derfor må vi ud fra en politisk betragtning hellere koncentrere os om at sikre, at alle får gavn af udviklingen, end at hindre indkomstforskelle. Alt andet ville være absurd. Vi skal ikke sætte den økonomiske vækst i stå. Indkomstforskellene kan øges af hændelser, der ellers anses for positive for samfundet. Det kan være højere lønninger til grupper, hvis produktivitet er vokset. Eller hvis en større andel af befolkningen er under uddannelse og dermed på SU. Eller hvis der i øvrigt er økonomisk vækst og dermed større overskud i virksomhederne. Alt dette er særdeles positivt, selvom nogle vil kalde det for "stigende ulighed". Det vigtige er jo, at alle samtidig får flere muligheder. Det er det, regeringen utrætteligt vil arbejde for.

Nye kommentarer

På politiskkommunikation.dk præsenterer vi denne gang kommentarerne [Kontraktpolitik og kontraktjournalistik](#) og [Pris til Søvnald](#). Den første rummer tre korte stykker om forholdet mellem politik og journalistik – den anden en kort hyldelse til en kommunikatør, der er blomstret helt gevaldigt op efter formandsskiftet i SF.

Nyt på sitet

Alle tidligere [nyhedsbreve](#) er nu tilgængelige på siden. Er der en kommentar, du ikke fik med eller absolut må genlæse, er der altså råd for det.

Velkommen på politiskkommunikation.dk

GODE IDÉER MODTAGES GERNE

Vi modtager meget gerne forslag til emner, vi skal tage op, gode citater, links m.v. Send dit [forslag på mail](#).

Politiskkommunikation.dk drives af Serritzlev Sprog

Emil Pipers Vej 14 | 2800 Kgs. Lyngby

E-post: info@serritzlevsprog.dk | Hjemmeside: www.serritzlev.dk

Vil du afmeldes nyhedsbrevet? Så send en mail [her](#).